

Vanligaste aktiviteterna läsåret
1959-1960 på Blåsut och Norra
skolan i Vänersborg



- Lekar
- Skridskor
- Majning
- Orientering
- Skidåkning
- Trafikkunskap

Källor:

Vänersborgs kommunarkiv, Vänersborgs stad
Skolornas arkiv, dagbok med examenscatalog,
Norra skolan 1959-1960, D IVa: 56
Dagbok med examenscatalog, 1959-1960 Blåsut,
Brinkebergsskulle, Öxnered, Grunnebo och Ryr.

www.skolverket.se

Elisabeth Sterner, rektor Blåsut skola
Ann Nyqvist, rektor Onsjöskolan

Broschyren gjord av:

Julia Strand
Alice Andersson

Elever på Fridagymnasiet åk 2.
2013

SKOLANS
FRILUFTSAKTIVITETER
DÅ & NU





Aktiviteter från förr

Förr fanns det en aktivitet som kallades för "Majning". Det innebar att klassen tog med sig fika ut i naturen och hälsade våren välkommen. Oftast skedde detta i samband med första maj. Idag finns det ingen direkt motsvarighet som är lika vanlig som majningen var förr. Der är i sådana fall om eleven själv väljer att ta med sig fika ut på en utflykt. Men ingenting som är till för att hälsa våren välkommen.

Förr hade man också potatisplockning som aktivitet. Det innebar att man åkte till en gård och hjälpte dem att plocka potatis. I Vänersborgs kommun var det vanligast att man åkte till Hästefjorden. Idag är det inte alls vanligt då tekniken har utvecklats och mycket utav arbetet som eleverna hjälpte till med utgörs idag av maskiner.

VARFÖR HAR DET ÄNDRATS?

Friluftaktiviteterna som finns på dagens skolor skiljer sig en del från vad som fanns förr. Idag har vi till exempel inte majning eller potatisplockning. Men vad beror det på? Potatisplockningen finns inte på grund av (eller ska vi säga tack vare?) teknikens utveckling. Men varför åker man inte skridskor på sjöarna lika mycket längre? Eller varför räknas inte bollekar som en friluftaktivitet?

TRANSPORTMÖJLIGHETER PÅVERKAR

Tack vare att transportmöjligheterna har utvecklats så kan eleverna på dagens skolor färdas längre bort än vad de kunde tidigare. Idag är det inga problem att åka buss från Vänersborg till t.ex Göteborg för att göra en dagsutflykt med besök på museer och studiebesök. Förr åkte skolorna som låg lite utanför Vänersborg knappt in till centrum för utflykter utan höll sig i närheten då det inte alls var vanligt att man åkte buss.

RESURSERNA PÅVERKAR

Det finns flera olika typer utav resurser som påverkar hur skolan förhåller sig till friluftaktiviteter. En av dem är miljöresurserna. Idag är det till exempel vanligare att åka skridskor i hall, man åker knappt på sjöarna längre. Förr var det tvärt om. Alltså var det vanligare att man utnyttjade sjöisen och åkte på den istället för i hall. Vänern var för Vänersborgs skolor en vanlig plats där skridskoåkningen förr ägde rum.

NYA BESTÄMMELSER PÅVERKAR

Ytterligare en anledning till varför friluftaktiviteterna skiljer sig åt nu är för att en del utav de saker som förr räknades som en friluftaktivitet idag ingår i ämnet "Idrott och Hälsa". Simning till exempel räknades förr som en friluftaktivitet och det fanns inga bestämmelser om att alla var tvungna att lära sig simma. Idag är det ett krav att eleven ska kunna simma för att få godkänt enligt kursplanen i ämnet "Idrott och Hälsa i årskurs 1-3".